

Beste leerling,

We leven momenteel in een spannende tijd. Het Corona virus houdt ons land en de rest van de wereld flink bezig. Om verdere besmetting te voorkomen, heeft de Overheid besloten om alle scholen tot 27 april te sluiten. Leuk? Ja, misschien voor sommigen wel, maar jullie zullen het met me eens zijn dat het thuiswerken en niet naar allerlei activiteiten kunnen, ook nadelen heeft.

Jullie ontvangen deze weken van jullie docenten allerlei thuiswerkopdrachten. Wij van KlasseTaal hebben uiteraard ook niet stilgezeten. Normaal gesproken geven wij als onderwijsorganisatie door het hele land gastlessen over Taal en Respect. Omdat dit nu niet mogelijk is, hebben wij voor jullie docenten en natuurlijk voor jullie een werkblad gemaakt. Goed om naast alle andere taken die je ontvangt, ook eventjes na te denken over 'Taal & Respect'. Veel succes met je thuiswerk en we hopen dat jullie gezond blijven en binnenkort met ons het gewone leven weer kunnen oppakken.

Namens **KlasseTaal**.

Vraag 1.

Vind je dat mensen grapjes kunnen maken over het Coronavirus, nu we weten dat het zoveel mensen heeft besmet, en al heel wat mensen overleden zijn aan dit virus?

Kan dit **wel of niet**. Zet een kruisje **X** in vakje van jouw keuze.

Kan wel [] Kan niet []



Kun je ook vertellen waarom je vindt dat het wel of niet kan?

Een groet van jou!

Heel veel mensen moeten vanwege het corona virus binnen blijven. Oude en demente mensen en mensen die al een zwakke en kwetsbare gezondheid hebben, kinderen en jongeren die door een beperking niet thuis kunnen wonen. Maar ook vluchtelingen in opvanghuizen. Deze mensen vinden het moeilijk dat ze al weken geen bezoek krijgen. Misschien je eigen opa of oma of broer of zus wel, iemand in de straat? Je vindt het zelf ook vast wel moeilijk!

Maak de opdracht hieronder.



Opdracht A.

Als we mensen willen bemoedigen of troosten en laten merken dat we aan ze denken dan kunnen we een groet, een boodschap, een bemoediging sturen. Op welke manieren kunnen we dat allemaal doen?

- Bellen
- Whatsappen
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____



Als we een ander willen troosten en laten merken dat we aan ze denken, dan noemen we dat wel eens: **iemand een hart onder de riem steken**. Zie de afbeelding hieronder.

Wat betekent de uitdrukking: iemand een hart onder de riem steken?

De uitdrukking komt uit het soldatenleven. Hart betekent hier 'moed', net als in bijvoorbeeld 'Heb het hart eens dat te doen!' ('durf dat eens te doen, en ik zal je straffen!').

De riem was een band die schuin over de borst liep. (kijk maar eens naar het plaatje van de soldaat. De pijl wijst naar de riem)

De soldaat die onder die riem geen 'hart' heeft, heeft dus geen **moed** en kan niet dapper vechten. Er moet dan wat **hart/moed** onder de riem aangebracht worden. Het **hart (dus: de moed)** wordt als het ware 'in het lichaam gestopt' van de soldaat die er gebrek aan heeft. Bron: Onze Taal



HART ONDER



DE RIEM!

Zo kan jij doormiddel van een kaartje, telefoontje, tekening iemand moed geven.

Bron. RTS Facebook

Opdracht B.

Op de volgende bladzijde zie je een groot hart. Schrijf in het witte vakje je naam. Schrijf in het rode hart vriendelijke woorden. Bijvoorbeeld: **ik hou van jou/u. Ik denk aan jou/u. Ik bid voor jou/u. Ik komt 2 keer per week even voor het raam zwaaien.**

Knip het rode hart uit en stop het in de brievenbus van de persoon die jij graag wilt bemoedigen. Of stop het in een envelop en stuur het op. Of maak er een foto van en stuur het via Facebook, Instagram of Whatsapp. Succes ermee!!

- Vul je hart met vriendelijke woorden.
- Schrijf je naam in het witte vakje.
- Knip je hart uit langs de zwarte lijn. 
- Breng je groet.
 - In de brievenbus
 - Opsturen per post
 - Maak een foto ervan en stuur het digitaal op.
 - Via de mail
 - Via Instagram
 - Via Facebook
 - Via Whatsapp



HART ONDER



DE RIEM!