



Brief aan de regering “Delen maakt rijk”

Beste leerling,

Je bent alweer een aantal weken aan het thuiswerken. Wat een vreemde tijd waarin we momenteel leven. Geen dagelijkse reis naar school. We moeten 1,5 meter afstand houden als we met elkaar een praatje willen maken. Veel handen wassen. Opa's en oma's die niet bezocht mogen worden.

Kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen, krijgen opeens geen bezoek meer. Verplegend personeel die dag en nacht in de weer zijn om besmette mensen te verplegen. Elke dag nieuwe cijfers en berichten over de coronacrisis. De wereld beleeft rare tijden. Hopelijk komt er binnenkort verandering in deze moeilijke situatie en kun je straks weer **gewoon** naar school en op bezoek bij familie en vrienden.

Bemoedigingsbrief of Troostbrief

Troost is een ander woord voor bemoediging. De betekenis van dit woord is volgens Wikipedia: *Troost is het bemoedigen van iemand die lichamelijk of geestelijk lijdt en het verzachten van diens pijn. Troost kan geboden worden met woorden, maar ook door lichamelijk contact. De kern van troosten is dat de getrooste zich niet alleen en/of verlaten voelt.*

In bemoedigen zit dus troost en in troost zit het woord bemoedigen. Bemoedigen heeft dus iets van: opbeuren, een hart onder de riem steken, een schouderklop en opbeurend woord.

In deze tijd van coronacrisis zien we mooie initiatieven om mensen individueel maar ook groepen mensen op te beuren en te bemoedigen. Bijvoorbeeld:

- Zorgpersoneel in ziekenhuizen, verpleeghuizen en in de wijkverpleging;
- Mantelzorgers;
- Hulpverleners zoals, politie en brandweer;
- Onderwijzers en docenten.
- Bejaarden

Allerlei creatieve manieren worden bedacht om deze mensen te bemoedigen en om onze waardering en respect uit te spreken en uit te drukken in **gesproken, geschreven of gezongen woorden**.

- Via teksten op spandoeken;
- Via muziek;
- Via advertenties enzovoorts

Wij van KlasseTaal worden uiteraard heel blij van deze positieve initiatieven en saamhorigheid. Onze naam “**KLASSETAAL**” spreekt natuurlijk voor zich! De kracht, de impact en de uitwerking van mooie, respectvolle en vriendelijke woorden is heel sterk. Mensen worden er blij van en voelen zich gezien en gewaardeerd. **DE KRACHT VAN POSITIEVE TAAL!**

Ook de regering heeft het in deze periode van crisis extra druk. Ook hebben ze een enorme verantwoordelijkheid voor 17 miljoen inwoners. Ook deze bewindslieden werken meer uren dan normaal. Laten we ook deze ministers en staatssecretarissen in deze zware tijd eens een hartelijk, bemoedigend en troostvol woord sturen.

Bemoedigingsbrief of Troostbrief aan Minister President Mark Rutte

Opdracht: schrijf een bemoedigende brief naar de regering en vraag of jouw brief tijdens een Kamerzitting kan worden voorgelezen! Om alle dames en heren in de Tweede Kamer een hart onder de riem te steken! TE BEMOEDIGEN!

In de link hieronder vind je alle gegevens om jouw brief te versturen.

<https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/mark-rutte/vragen-aan-de-minister-president>

Wat zou het prachtig zijn als jouw brief wordt voorgelezen zodat alle mensen in de Tweede Kamer worden bemoedigd.

Ps. Wij zouden het heel leuk vinden als je dit initiatief zou willen oppakken. Wil je voor dat je je brief op de bus doet, een foto hiervan maken en naar ons opsturen: info@klassetaal.nl o.v.v. *brief aan de Premier*. We zien uit naar jouw foto. Misschien plaatsen we jouw brief op onze website.

www.klassetaal.nl

TIP. 300 woordenbrief

Maak je brief niet te lang. Ongeveer **300 woorden**. Deze lesbrief bestaat uit 577 woorden. 300 woorden is meer dan genoeg!

Heel veel succes!

Team van KlasseTaal.

