



Schooljaar 2023-2024 | KlasseTaal
'Een brief voor jou'

'Respect geeft kleur aan je omgeving'

Beste student,

Vandaag heb je een gastles gekregen over het mysterie van de taal. Het thema van de les was:

'Op excursie in je Taaltuin'.

We begonnen de les met twee citaten.

1. *Als taal het denken kan bederven, dan kan denken de taal bederven. George Orwell.*
2. *Taal is de uitdrukking van cultuur. Zonder goed onderhoud van de taal verschaart het denken. Hella S. Haasse.*

Met behulp van een korte video (de groei van een boon) hebben we laten zien dat er altijd eerst iets van binnen (emoties/gevoelens) gebeurt als iemand wordt gekwetst met woorden. Huilen, boos worden, terugschelden, slaan, weglopen, sprakeloos worden, vragen stellen enzovoorts zijn de zichtbare uitingen/handelingen. Uitingen die voortkomen uit het hoofd en het hart. Woorden hebben dus wortels en hebben positieve of negatieve kiemkracht. Welke woorden wil je laten groeien? Welke woorden wil je bij jezelf laten groeien? Waar je hart vol van is, daar loopt je mond van over. Hiermee zijn we het denkproces gestart. Aan jullie werd gevraagd om de volgende zin aan te vullen met één woord: 'Woorden kunnen!' Bij deze simpele maar effectieve opdracht, ontdekten we dat communicatie vele gezichten kan hebben. Onder te verdelen in twee talen. Negatieve en positieve talen. Geestelijke en oneerbiedige talen. Ondiepe, platvloerse talen en diepe, rijke talen. Dwaze talen en wijze, bedachtzame talen.

Daarna zijn we woorden gaan uitpakken. We hebben ontdekt welke betekenissen er in woorden zitten. We hebben de actuele woorden: oorlog en vrede, kanker en God als opdracht en uitgangspunt genomen. Welke betekenissen geef jij aan deze woorden? Daarna hebben we gezien dat deze betekenissen niet alleen maar bestaan uit woorden, maar ook een gezicht, beelden, symbolen, rituelen hebben. We hebben dit zichtbaar gemaakt met allerlei beelden. Tijdens dit onderdeel maakten we het heel visueel en existentieel. We noemden concrete voorbeelden.

We hebben aan het begin van de les ontdekt dat je woorden gelinkt zijn aan plaatjes. Deze plaatjes (foto's) zijn je ervaringen en herinneringen. Vervolgens hebben we stilgestaan bij de drie stappen die je maakt tijdens je communiceren. *Stap 1: denken; stap 2: spreken; stap 3: doen.* We hebben gezien dat er tussen de drie stappen ruimte zit. Deze ruimte kun je benutten om na te denken over de consequenties van elke stap en besluiten om die wel of niet te zetten. Kennis en kunde (vaardigheden/wijsheid) helpen je om de juiste keuzes te maken.

Samen hebben we door de Taaltuin gewandeld en regelmatig stilgestaan bij de woorden die in de loop van je leven zijn aangeplant. We hebben ons voorgenomen om steeds wat woorden te plukken en eens goed te bestuderen. 'Nauwkeurig waarnemen betekent ontleden.' We hebben ontdekt dat je Taaltuin uit veel verschillende vakjes bestaat. Werkwoorden, zelfstandige naamwoorden enz. Ook hebben we ontdekt dat je verschillende paden kunt bewandelen: het **pad van de 'liefde, licht, het goede en de vrede'** en het **pad van het 'kwaad, donker, het slechte en de haat'**.

Postbus 362
3900 AJ Veenendaal

Landjuweel 46
3905 PH Veenendaal

Bankrekeningnr. 22.70.16.211
KvK 41180524

telefoon 0318 - 552291

info@klassetaal.nl

www.klassetaal.nl



Ook hebben we tijdens de wandeling ontdekt dat we twee tuinen hebben: een 'Hoofdtuin' en een 'Hartstuin'.

In je Hartstuin zitten de woorden en de plaatjes (herinneringen/ervaringen) die je nooit meer vergeet. Goede taal, geestelijke taal, kwetsende taal en slechte taal. Goede en nare woorden, goede en nare plaatjes. In Spreuken 3 vers 3b staat: ..'schrijf ze op de tafel van uw hart.' Deze woorden en herinneringen staan op de muren van je hart geschreven. Onuitwisbaar gegrift. Het Hebreeuwse woord voor griffen is 'inkerven'. Zoals iemand zijn naam in de stam van een boom kerft. De letters groeien met de stam mee. Het blijft altijd 'zichtbaar' aanwezig.

Het volgende onderdeel liet zien dat waar je veel naar kijkt, luistert, leest, altijd invloed op je heeft. Ook invloed op je taalgebruik. Zo je denkt: zo kijk je, zo praat je, zo handel je. In dit onderdeel maakten we dus duidelijk, dat er concentrische cirkels om ons heen zijn te trekken. Anders gezegd: invloedssferen. Wat zijn jouw invloedssferen? Hierna kwamen de verhalen van de monnik en de koning en de twee wolven aan bod. Ook het verhaal van de vogels boven je hoofd of op je hoofd bespreken we. Wat hebben deze verhalen ons te zeggen? Wat kunnen we er voor wijze lessen uithalen?

We hebben ook besproken dat het Gods verlangen is, dat Zijn Woorden de reis willen maken van je Hoofdtuin naar je Hartstuin, zodat ze een leven lang met je mee zullen reizen. Als je je Hoofdtuin en Hartstuin elke dag vult met Zijn Woorden, dan zul je ontdekken dat het spreekwoord echt opgaat: 'Waar je hart vol van is, daar loopt je mond van over.' Spreuken 23:26: 'Mijn zoon (dochter)! Geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren.'

Samen hebben we geluisterd naar de wijsheid van een oude opa: 'Wil je in je leven een 'bommengooier' of een 'bloemenstrooier' zijn? Of zoals Jakobus 3 vers 10a het zegt: 'uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking.' Helaas hebben we op deze wereld bommengooiers. We hebben enorme behoefte aan bloemenstrooiers! Mijn wens is dat jij in je leven de keuze zult maken om bloemen te strooien. Paulus zegt in Filippenzen 4:8: 'Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.' *Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd.*

Samenvattend:

Woorden kunnen vernietigend en opbouwend zijn. Woorden kunnen we goed en slecht, bewust en onbewust gebruiken. Eén ding is duidelijk: woorden hebben altijd inhoud, en een boodschap. Met woorden kunnen we anderen opbeuren, troosten, bemoedigen en vrolijk maken, maar ook bewust of onbewust kwetsen en vernederen. We kunnen een ander met onze scheld- en vloekwoorden behoorlijk pijn doen. Het is belangrijk dat wij ons voortdurend bewust zijn van de dingen die we zeggen en doen. Woorden zeggen veel, zo niet alles, over onze binnenkant. Laten we zeggen: ons hart. Het centrum van ons denken, willen en voelen. In de brief aan de Galaten hoofdstuk 6 vers 7, zegt Paulus het volgende: "wat een mens zaait (vloek- en scheldwoorden), zal hij ook oogsten. God vraagt van ons een levenshouding waarin de vruchten van de Geest kunnen ontkiemen, groeien en vrucht dragen. (Galaten.5:22-23)

In de Brief aan de Efeziërs hoofdstuk 5 vers 1 en 2 worden we opgeroepen om het voorbeeld van Christus na te volgen. Daar staat onder meer dat we de weg van de liefde mogen gaan. Jakobus zegt in zijn brief dat we niet alleen hoorder maar ook daders van het Woord moeten zijn. (Jakobus.1:19-27) Als je alleen maar hoort en er vervolgens niet mee aan het werk gaat, dan lijkt je op iemand die zichzelf in de spiegel ziet, maar zodra hij wegloopt is vergeten hoe hij eruitzag. De Bijbel kunnen we vergelijken met een spiegel. Tijdens ons Bijbellezend, stille tijd, houdt God ons met Zijn Woord, als het ware een spiegel voor. De Bijbel spreekt ons aan met de woorden: 'let op je doen en laten.' Wat leeft er in je hart? Waar je hart vol van is, daar loopt je mond van over. Onderzoek jezelf dagelijks aan de hand van Zijn Woord. Laten we niet vloeken maar prijzen. Hij is het waard. Laten we God liefhebben met heel ons hart, heel ons verstand en al onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf. Behandel elkaar met respect. Let op je taalgebruik.

Een volgeling van Jezus Christus is een lichtdrager en een vredestichter. Dat is MIJN hartsverlangen en wens voor jou! Doe je best. Lezend, overwegend, mediterend, biddend, gebruikend en wakend.

Vriendelijke groet en de zegen van de HEERE toegewenst!

